

# C



# lumn

Prof. dr. Yvonne Burger is deeltijdhoogleraar bij het VU Center for Executive Coaching en zelfstandig organisatieadviseur en executive (team)coach. [www.yvonneburger.nl](http://www.yvonneburger.nl)

## Geloof

'Geloof' is een prachtig en gevoelig thema dat gaat over waarden, spiritualiteit, betekenisgeving en overtuigingen. Een thema waarover ik zelf vooral vragen heb en geen antwoorden. Dat heeft ongetwijfeld met mijn eigen geschiedenis te maken waarin ik met veel verschillende opvattingen over geloof in aanraking kwam. Ik ben opgegroeid in een katholiek gezin dat in de vroege jaren 70 de omslag maakte van kerkelijk naar zeer kritisch, waardoor ik sinds mijn zesde niet meer in de kerk ben geweest. Ik bezocht een oecumenische middelbare school in de Bijlmermeer in Amsterdam waar in de vroege jaren 80 leeftijdgenoten met een totaal andere geloofsachtergrond binnenkwamen. Ik studeerde politicologie aan de UvA waar de linkse ideologieën de nieuwe religie waren. En ik werd hoogleraar aan de Vrije Universiteit, een instelling die gesticht is door de gereformeerde Abraham Kuiper, maar die zich in de loop der jaren ontwikkeld heeft naar een instelling waar ruimte is voor alle religies en achtergronden. Ik leef in een land waar we geleerd hebben om vanuit verschillende overtuigingen samen te leven zoals Lijphart ooit prachtig verwoordde in zijn standaardwerk *Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek*, maar waar dit nog steeds een actueel en soms zeer gevoelig thema is. Want niets is zo verbindend en potentieel versplinterend als geloof, ook al zijn de onderliggende waarden van verschillende stromingen vaak zeer vergelijkbaar.

Ook in coaching kom ik soms cliënten tegen met een sterke geloofsovertuiging. Mijn eerste ervaring op dit terrein is alweer jaren geleden met een directieteam waarin de leden vanuit verschillende stromingen binnen de gereformeerde kerk afkomstig waren. Ik vond dat toen een spannende opdracht omdat ik nauwelijks een beeld had van de gevoeligheid van de verschillen in hun achtergrond, maar de verbinding en relatie met hen ontstond op een heel andere dimensie, namelijk die van oprechte aandacht, nieuwsgierigheid, empathie en heel precies luisteren, ook 'tussen de regels door'. Dit was voor mij een openbaring die me erg geholpen heeft in andere opdrachten waarin ik werkte met mensen met een totaal andere achtergrond, ook internationaal. De 'klik' tussen coach en cliënt die zo nodig is in coaching gaat soms sneller als mensen op elkaar lijken, blijkt uit onderzoek. Maar mijn ervaring is dat oprechte belangstelling deze klik ook mogelijk maakt als je van elkaar verschilt, ook op het gebied van geloof. Of zoals de humanistische psychotherapeut Carl Rogers ooit zei: "Het meest persoonlijke is het meest universele." Wat ik graag vertaal als: "Diep van binnen lijken we allemaal op elkaar." Je moet het alleen wel willen zien. ■

Reageren? [redactie@tvc.nl](mailto:redactie@tvc.nl)